



# Niño Feliz

2020-'21

22ste jaargang, september 2020  
verantw. uitg.: Marie-Christine Viaene  
Westernieuwweg 80, 8490 Varsenare



30 JAAR NIÑO FELIZ 8

NOOIT GEZIENE CORONASOLIDARITEIT 16

IETS BETEKENEN VOOR DE SAMENLEVING 22

# In dit nummer

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| De werking van Niño Feliz      | 4  |
| Padre Lucas schrijft ons       | 6  |
| 30 jaar Niño Feliz             | 8  |
| Project nieuwe comedor         | 12 |
| Comedor-peterschap             | 13 |
| Zuurstof vanuit België         | 14 |
| Corona-solidariteit            | 16 |
| Arte blijft doorgaan           | 18 |
| Arte presenteert               | 19 |
| 30 jaar in dienst van Bolivia  | 20 |
| Projecten in 2019              | 21 |
| Iets betekenen ...             | 22 |
| Al 435 diploma's               | 23 |
| Uit brieven van studenten      | 25 |
| Peetouders op bezoek           | 26 |
| Startkapitaaltjes              | 29 |
| NF-België: de cijfers van 2019 | 30 |

REDACTIE: Pater Luc Casaert, Marie-Christine Viaene,  
Nik Grymonprez en Marc Tassaert

# Woord vooraf



*Beste lezer*

*De wereldwijde coronacrisis overschaduwde dit jubileumjaar van de Stichting Niño Feliz. Ook Santa Cruz is in lockdown. Het belang van onze werking is er echter zo groot, dat het stopzetten van de activiteiten geen optie was. Onze mensen in Bolivia waren weer erg creatief in het bedenken van oplossingen ...*

*Covid 19 was meteen ook de aanleiding tot een nooit geziene solidariteitsgolf vanuit België. U toonde massaal uw goede hart, waardoor heel wat honger en miserie voorkomen werd. Met voedselbevelingen proberen we de ergste noden te lenigen.*

*Dit zijn uiteraard geen omstandigheden om feest te vieren. Wel maken we van de gelegenheid gebruik om de resultaten van 30 jaar Niño Feliz te evalueren en om onze toekomstplannen te ontvouwen. Onze missie in Bolivia is immers nog lang niet voltooid. De nood blijft hoog, maar uw steun werpt zijn vruchten af. Het is dan ook hartverwarmend te ervaren hoe België ons blijft steunen.*

*Lees er alles over doorheen dit nummer en maak kennis met wat u helpt verwezenlijken.*

*Intussen wenst NF-België u en uw geliefden alle goeds toe.*

*Het redactieteam*





**VOEDING**



**GEZONDHEIDSZORG**



**VORMING/ONTWIKKELING**



Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft recht op gelijke kansen. Die kansen geeft Niño Feliz aan arme kinderen in Santa Cruz (Bolivia). Niño Feliz ('gelukkig kind') helpt kinderen hun talenten te ontwikkelen en een diploma te behalen. Het succes van onze werking is het resultaat van een geïntegreerde familiale aanpak rond vier basisbehoeften: **gezonde voeding, schoolse vorming, persoonlijke ontwikkeling en een goede basisgezondheid.**

Vandaag helpen we zowat 700 gezinnen, 2 500 kinderen - waarvan 1000 petekinderen. Zij vormen de basis van een nieuwe generatie, weg uit de armoede.

In 2020 bestaat Niño Feliz dertig jaar. In die periode hebben 889 kinderen hun middelbare studies afgemaakt en 435 studenten behaalden een diploma hoger of universitair onderwijs.

Het charisma van padre Lucas, de steun vanuit België en de inzet van het Boliviaanse team hebben een Stichting gecreëerd waar we allemaal - peetouders, schenkers, vrijwilligers en medewerkers, de kinderen en hun families - fier mogen op zijn.

**Samen geven we de kinderen van Santa Cruz de kansen die ze verdienen.**

## PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

- \* Veel kinderen uit een arm milieu kampen met ontwikkelingsproblemen: fysiek, mentaal en qua persoonlijkheid. Door een vroege diagnose kan de schade ingeperkt worden via aangepaste therapieën. De kinesist, psycholoog, ergotherapeut en logopedist verrichten wonderen ...
- \* Adolescenten volgen workshops rond de grote levensthema's: waarden als zin voor verantwoordelijkheid en samenwerken, oprechtheid en wederzijds respect dragen ze hun leven lang mee. Ze stellen voor zichzelf haalbare objectieven en worden gestimuleerd om die te bereiken.



## GEZONDHEID

- “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, een oud maar waardevol gezegde. Daarom
- \* komen alle petekinderen langs bij de kinderarts, de tandarts en desnoods de oogarts.
  - \* gaan de meisjes op consult bij de gynaecoloog.
  - \* krijgen alle petekinderen een vorming in hygiëne ... handen wassen, tanden poetsen, enz.
  - \* lopen er jaarlijks gezondheidsprojecten zoals een vitaminekuur, tandbederfpreventie, ...





## VORMING

- \* **Ontwikkelingsstimuli voor de allerkleinsten met de Montessorimethode**
- \* **Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de lagere en middelbare school o.l.v. bekwame leerkrachten**
- \* **Studiebegeleiding voor hogeschoolstudenten en universitaireren: psychologische en morele ondersteuning, studieplanning en evaluatie van de resultaten**
- \* **Artistieke vorming in de kunstateliers van ARTE: tekenen, muziek en woord**



## VOEDING

- \* **Voor de zuigelingen: poedermelkbedeling**
- \* **In 3 eetzaal wordt het middagmaal geserveerd voor een 700-tal kinderen en jongeren: een volle maaltijd bestaande uit soep en een evenwichtig hoofdgerecht.**
- \* **Voedselpakketten voor studenten en voor gezinnen die ver van de Stichting wonen**
- \* **Corona-voedselhulp**



**Happy child better future**

# Pater Luc schrijft ons ...

*Beste vrienden van de grote familie Niño Feliz*

*De uitgave van het nieuwe jaarboekje is telkens een uitgelezen moment om de banden wat nauwer aan te halen. Daarom schrijf ik u graag enkele persoonlijke woordjes.*

*30 jaar NF... wat een geschiedenis, vol van inspanningen en inzet, maar ook met mooie resultaten. Ik heb werkelijk alle redenen om te danken. Dit succes had ik niet verwacht noch gepland. Het is uitgegroeid tot iets heel schoons.*

*Maar momenteel beleven we moeilijke tijden. Sommige momenten voel ik me zo machteloos: door mijn leeftijd is mijn bewegingsvrijheid heel beperkt. Gelukkig is er nog telefoon en WhatsApp, zodat contact met de Stichting mogelijk blijft. Maar maak u vooral geen zorgen: de Stichting is in goede handen, ook zonder mijn hulp, en de toekomst is verzekerd. Wij blijven echter graag voeling houden.*

*Het was even zoeken hoe we onze mensen konden bijstaan in deze tijden van pandemie. Na enkele weken van onmacht, begonnen we dan toch oplossingen te zien. Heel belangrijk hierbij was de steun van zovelen onder u, waardoor we meer dan duizend voedselpakketten konden geven.*

*Momenteel is de equipe ook hard aan het werk: ze zoeken families op om te zien welke noden er zijn, maar ook om te laten aanvoelen dat Niño Feliz hen niet vergeet. Zo komen ze in verschrèkkelijke situaties. Op economisch vlak hebben onze mensen het heel moeilijke.*

*Intussen werken we dapper verder, en ik nodig u uit om onze mensen*



*en de Stichting te blijven steunen. Er is zoveel nood. Beste dank in naam van zovelen. Werkelijke, uw vrijgevigheid ontroert mij.*

*Tot slot wens ik ieder van u het allerbeste toe.*

*Pater Luc*



Tentoonstelling ARTE bezoeken



Deelnemen aan ouderbijeenkomsten



Gebouwen opknappen



OUDERPARTICIPATIE

# 30 jaar Niño Feliz: verleden, heden en toekomst

## Padre Lucas

*“Als missionaris trok ik naar Santa Cruz in Bolivia, waar ik pastoor werd van de parochie San Martín de Porres, gesitueerd aan de rand van de stad. Ik werd er warm onthaald door de parochianen, maar merkte al snel dat vele gezinnen er zwarte sneeuw zagen. Ik kon onmogelijk Gods liefde prediken en de ogen sluiten voor deze armoede. Hoe ik ook probeerde te helpen, het leek allemaal verloren moeite. Een structurele aanpak drong zich op. Daarom ben ik in 1990 met een klein sociaal bureau gestart. Hulp aan de armste parochianen kreeg zo concreet vorm. Uit het sociaal bureau groeide al snel de idee om vooral arme kinderen de kans te bieden om zich te ontwikkelen. Het nieuwe project kreeg meteen ook een naam: Niño Feliz ('Gelukkig Kind'). Daarbij werden kinderen geholpen op drie niveaus: gezonde voeding, geneeskundige zorg en opvoeding.”*



## Comedores

In 1990 werd een eerste comedor (eetzaal) geopend. Die bood plaats aan 150 kinderen. Vandaag steunt de Stichting zo'n 700 gezinnen. Ongeveer 1000 kinderen krijgen directe steun (voeding, schoolmateriaal, medische zorg) en indirect bereiken we meer dan 2 500 kinderen en jongeren.

## Fundacion Niño Feliz Bolivia

Al deze kinderen op weg naar een beter leven helpen, gaat niet vanzelf: 50 lokale medewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf. Ze maken deel uit van de **Fundacion Niño Feliz**, die in 1996 als zelfstandige Stichting erkend werd door de **Boliviaanse overheid**. Er is een **internationale beheerraad** en een lokaal bestuur dat voor de organisatie instaat.

De aanpak is doorheen de jaren steeds beter geworden, maar de focus is niet veranderd: de verbetering van de materiële en psychische levensomstandigheden van de kinderen en hun families, zodat de vicieuze cirkel van de armoede doorbroken wordt.

## Peetouderschap

Uiteraard vergt zo'n organisatie heel wat werkingsmiddelen. De nodige middelen worden grotendeels geschonken door Belgische peetouders en milde schenkers. Een peetouderschap lager en secundair onderwijs bedraagt 25 euro per maand; een peetouderschap hogere of universitaire studies 50 euro per maand. Peetouders engageren zich telkens voor een volledig schooljaar.







## vzw Niño Feliz België

Kort na de geboorte van Niño Feliz, kreeg de steun vanuit België een legale omkadering door de oprichting van een vzw. Van meet af aan vervulde die een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Stichting in Bolivia. Marie-Christine Viaene is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter Niño Feliz België, constant op zoek naar nieuwe peetouders en edelmoedige sponsors. Ze wordt hierbij gesteund door de **Raad van Bestuur van de vzw**, omringd door een hele kring **vrijwillige medewerkers** en professioneel bijgestaan voor de administratie.

Dankzij Niño Feliz België verleenden bedrijven, filantropen en diverse organisaties hun medewerking bij de uitbouw van de Stichting in Bolivia door infrastructuur en projecten te steunen.

**De resultaten bleven niet uit: vele jongeren zijn inmiddels gediplomeerd en aan het werk. Dit biedt hun gezin meer financiële ademruimte, terwijl zij zelf uitzicht hebben op een voorspoedig leven - jawel, dankzij hun Belgische peetouders!**

Na 30 jaar intensieve werking blijft Niño Feliz België nog altijd even actief. De boodschap die we uitdragen blijft immers actueel. Bovendien draagt onze Belgische achterban het hart op de juiste plaats: wij mogen steeds weer een beroep doen op jullie solidariteit ...

## Flexibiliteit troef

In Santa Cruz doen mensen dagelijks een beroep op de Stichting. Ze zoeken materiële hulp, geneeskundige zorg, juridische bijstand, educatieve raadgeving of gewoon een duwtje in de rug ...

De sociaal assistenten onderzoeken elke hulpvraag: woningnood, financiële problemen, medische ingrepen, familiale zorgen, studieproblemen, enz. enz. De zoektocht naar oplossingen vergt soms erg veel flexibiliteit. Individuele vragen krijgen een specifieke oplossing. Vaak voorkomende problemen worden structureel aangepakt.



Tot 2010 situeerden de armenwijken zich in de buurt van de Stichting. De comedores waren de hulpcentra voor voeding en studiehulp en voor educatieve bijeenkomsten met de ouders. De jongste jaren kopen **bouwpromotoren** alle bouwgrond op. Ze **drijven de armen verder de stad uit**, té veraf van de eetzaal om er dagelijks heen te kunnen. De gevolgen blijven niet uit: in 2010 waren we in 5 eetzaal actief; in 2020 zijn dat er nog slechts 3.

Noodgedwongen hebben wij de **voedselhulp herdacht** en de gezinnen in afgelegen 'wijken' van voedselpakketten voorzien. Er komt **een nieuwe comedor** de omgeving van de luchthaven, nabij de 'nieuwe' armenwijken.



## Projecten vandaag en morgen

Onze initiatieven bieden een antwoord op de vele hulpvragen. Vandaag wordt geïnvesteerd in **de opvoeding en de vorming**

**van de jongeren** (via de peterschappen en de studiebeurzen voor hogere en universitaire opleidingen), in de verbetering van de **levensomstandigheden en het wooncomfort** (project Casitas - huisjes - en materiële hulp aan noodlijdende gezinnen) en in **de hulp bij de tewerkstelling van de ouders** (opleidingen en startkapitaaltes). Ook de werking van **de eetzaal, de kunstateliers en het medisch centrum** wordt verder gefinancierd.

Het komende decennium blijven wij deze koers aanhouden. **Een goede opleiding** biedt immers bij uitstek de beste kans om aan de armoede te ontsnappen. Om die te kunnen garanderen is de fysieke conditie van onze mensen van belang: **voeding en geneeskundige zorg** zijn dan ook basisvoorzieningen waarop we blijven inzetten.

## Padre Lucas

*"Kleine kinderen worden groot. Ook Niño Feliz groeide uit tot een volwassen Stichting. Met genoeg blik ik dan ook terug op de verwezenlijkingen van 30 jaar werking. Wie had durven dromen dat een klein idee tot zoiets moois zou leiden? Zoveel mensen hebben hun hart opengesteld en dit grote liefdeswerk volop gesteund. Ik geloof dat God op deze wijze zijn liefde voor de mens toont ...*

*Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Niño Feliz nog veel mensenlevens zal redden. De nood blijft immers groot, en de plaatselijke medewerkers zijn heel gemotiveerd om alle beproefde gezinnen te helpen. Dat ze hiervoor op zoveel steun vanuit België kunnen rekenen, is als een geschenk uit de hemel! Ik wil alvast toosten op de komende 30 jaar!"*



# STEUN HET PROJECT “NIEUWE COMEDOR SATÉLITE NORTE”

Het jongste decennium ziet de Stichting Niño Feliz de afstand tot zijn doelpubliek steeds vergroten. Bouwpromotoren kopen alle bouwgrond in het centrum op om er moderne appartementsblokken, winkelcentra en horecazaken op te trekken. De onbemiddelde bewoners en inwijkelingen moeten genoeg nemen met krotwoningen aan de rand van de stad. Satélite Norte is zo'n voorstad met zowat 40 000 inwoners. Een aanzienlijk deel van de bevolking kan er zich geen dak boven het hoofd veroorloven.

Ze zijn werkloos of hun inkomen is ontoereikend voor de huishuur en het basislevensonderhoud. Dit brengt ernstige problemen met zich mee op het gebied van gezondheid, onderwijs en huisvesting.

## Meer dan voeding alleen

Met deze nieuwe comedor nabij de woonplaats van de kinderen kunnen wij opnieuw een volwaardig middagmaal aanbieden. Meteen krijgen de kinderen ook heel wat extra's:

- Ze leren wat **hygiëne** is: handen wassen vóór en tanden poetsen na de maaltijd.
- Ze leren **verantwoordelijkheid** opnemen, want ze worden ingeschakeld voor de bediening en het afruimen van de tafels.
- Bij de comedor is ook een speelterrein, een veilige ruimte voor **sociale omgang met elkaar**.

## Studielokaal en vergaderzaal

In Bolivia gaat men slechts een halve dag naar school: 's morgens of 's middags. Huistaken kunnen vaak niet thuis gemaakt worden, wegens het gebrek aan accommodatie: in de kleine huisjes is amper plaats om te zitten, laat staan om te studeren.

De ruime eetzaal biedt hier een ideale oplossing. Bekwame leerkrachten begeleiden er de leerlingen bij het maken van hun **huis-taken** en geven ook **studieondersteuning**.

De sociale dienst van Niño Feliz begeleidt de ouders in hun opvoedkundige taken. Hiertoe worden maandelijks **ouderbijeenkomsten** georganiseerd in de plaatselijke comedor.





*Niet enkel de ruwbouw van dit nieuwe project moet worden gefinancierd, maar ook de inrichting (met o.m. de uitrusting van de keuken) en de speeltuin.*

*Bent u bereid hiertoe bij te dragen, wat veel betekent voor de beproefde gezinnen, weet dan dat u in 2020 60% fiscaal voordeel krijgt voor uw gift. We bezorgen u graag meer informatie.*

*Bij voorbaat dank!*



## BEZORG EEN KIND ZIJN DAGELIJKSE WARME MAALTIJD



Het effect van ondervoeding is sluipend: het verlamt kinderen, maakt ze gevoeliger voor ziektes, het verzwakt hun intellectuele capaciteiten, vermindert hun motivatie en ondermijnt hun productiviteit.

De Stichting maakt iedere dag in drie eetzaal ('comedores') voor zo-wat 700 kinderen een voedzame en evenwichtige maaltijd klaar met de nodige koolhydraten, proteïnen, vitamines en mineralen. Voor de kinderen is dit de enige warme maaltijd.

Geef ondervoeding geen kans. Met een **Comedor-peterschap** van **15 euro /maand** schenkt u een kind een dagelijkse warme maaltijd.

Interesse? Stuur dan het domiciliëringsformulier in bijlage terug en uw Comedor-peterschap gaat een maand later van start.

**Niet twijfelen ... DOEN!**

# “Zuurstof” vanuit België

**Is het u ook al opgevallen hoe weinig nieuws ons bereikt vanuit Bolivia? Je zou warempel denken dat het daar allemaal best meevalt! Nochtans blijft Bolivia het armste Zuid-Amerikaanse land en heeft het wereldgebeuren er vaak een ernstige impact op het leven van zijn inwoners. Voorbeelden uit het voorbije jaar liggen zomaar voor het grijpen ...**

**2019** - We zijn in de ban van het klimaat. Wekelijkse jongerenmanifestaties houden het thema brandend actueel en de lange hete, uiterst droge zomer drukt ons met de neus op de feiten. De bewindvoerders moeten actie ondernemen, zoveel is duidelijk ...

*De gevolgen van die klimaatopwarming zijn trouwens al jaren duidelijk voor de Boliviaanse boeren. Lange droogteperiodes veroorzaken keer op keer misoogsten. Hele families zien hun inkomen in rook opgaan en ze zakken af naar een grootstad als Santa Cruz, wanhopig op zoek naar een*



*beter leven. Dit zijn de gezinnen die komen aankloppen bij Niño Feliz.*

**Maart 2020** - Opeens is het coronavirus in ons land. De virologen lijken de rots in de branding, maar het is het Nationale Veiligheidscomité dat knopen moet doorhakken: lockdown of niet, gebruik van mondkapjes, reisadviezen, allemaal heikele punten ...

*In Bolivia wordt niet getwijfeld: lockdown, winkels en scholen dicht, iedereen in quarantaine. Maar welke gevolgen heeft dit voor de NF-families? Normaal overleven zij met de karige verdiensten van een straat-handeltje, van auto's wassen, van het huishouden, de was en de strijk in dienst van rijkere gezinnen, enz. Deze mensen moeten leven van dag tot dag. Spaarcenten hebben ze nauwelijks. En stel je eens quarantaine voor in een één-kamer-woning! Inmiddels bereiken ons berichten over het ineensstorten van de gezondheidszorg in Bolivia.*

*Dat komt er dan nog bovenop!*

Men zegt wel eens dat onze staatskas leeg is, maar de regering slaagt er toch in om de mensen via allerlei premies een reddingsboei toe te werpen, in de hoop faillissementen te voorkomen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Alle niveaus leveren inspanningen, niet steeds even gestroomlijnd, maar toch ...

*“Honger, we hebben geen voedsel!” deze noodkreet bereikt al snel de Stichting Niño Feliz en dat komt niet totaal onverwacht. Nu de comedores moeten sluiten, is er geen dagelijkse maaltijd voor de kinderen.*



*Meteen worden alle reserves aangesproken om de eerste nood te lenigen, terwijl er een hulpvraag vertrekt richting Niño Feliz België. Massaal tonen onze landgenoten*

*hun goede hart. Het noodfonds geeft zuurstof aan de voedselhulp in Santa Cruz. Dit zijn buitengewone omstandigheden en onze steun is echt broodnodig! De Bolivianse families reageren erg dankbaar en emotioneel.*

Het racisme in de VS en de politiemoord op George Floyd zorgen voor een revival van de "Black Lives Matter-beweging", die ook beroering brengt in België vanwege het koloniale verleden.

*Ook voor Bolivianen is dit explosieve materie. Daar behoor je nog steeds ofwel tot de traditionele bevolking -de 'inheemse'- of tot de afstammelingen van de Spaanse inwijkelingen. De rivaliteit kwam duidelijk aan de oppervlakte tijdens de onlusten in 2019, waarbij de gewezen president Morales in november op de vlucht sloeg. Als eerste 'inheemse' president (van 2006 tot 2019) wou hij -tegen de grondwet in- zijn mandaat nog eens verlengen. Hij werd opgevolgd door interim presidente Jeanine Añez, die nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht stelt. Wellicht gaan die opnieuw gepaard met spanningen en onlusten. Bij Niño Feliz krijgt iedereen dezelfde aandacht, al hebben we meestal te maken met gezinnen van inheemse afkomst.*



Einzigens doe ik met een positieve noot: de Belgische regering verhoogt het fiscale voordeel bij giften van 45 naar 60%. Hiermee komt ze tegemoet aan de verzuchtingen van organisaties als Niño Feliz, wiens werking rechtstreeks afhangt van schenkingen.

*Dat is uiteraard goed nieuws voor de arme gezinnen in Santa Cruz. Want, zoals u kon*

*lezen, krijgen zij dezelfde problemen als wij op hun bord, alleen steeds een graad erger. En gezien hun kwetsbare toestand en het ontbreken van een sociaal vangnet, blijft hulp van buitenaf onontbeerlijk. Daarom:*

*Dank voor alle hulp.  
Wij blijven op u rekenen!*

# Nooit geziene corona-solidariteit

In maart 2020 viel ons drukke leventje plotseling stil: corona. Beroepsactiviteiten stopten of kregen een nieuwe invulling. Sociale media werden zowat ons enige contactmiddel met de buitenwereld en zelfs dierbare familieleden konden we niet ontmoeten.

Van files was geen sprake meer, afstand houden en handen wassen werd de norm en activiteiten in open lucht wonnen aan belang. Een eigen tuin werd van 'last' terug 'lust', de fietsen werden van onder het stof gehaald, de wandelschoenen opnieuw ingelopen en massaal herontdekten we de mooie natuur in onze eigen omgeving. Toch was het aanschuiven aan de voedingswinkels die het af en toe moeilijk kregen om hun winkelrekken te vullen ...

## Geen inkomen, geen eten

Ook in Bolivia stak de pandemie de kop op, met het grootste aantal besmettingen in de miljoenenstad Santa Cruz. De president kondigde meteen de lockdown af. Slecht nieuws voor de families van Niño Feliz, wiens leven afhankelijk is van de karige inkomsten van hun straathandeltjes. 'Geen inkomen - geen eten', zo simpel is dat daar bij gebrek aan een sociaal vangnet ...

## Gratis noodpakketten

In de comedores vielen de normale activiteiten ook stil: geen jodelende kinderen meer die dagelijks hun honger komen stillen. Wel alarmkreten van gezinnen in voedselnood.

Met een ongelofelijke energie hebben de NF-teams zich gereorganiseerd tot 'voedselbank'. Elk gezin kan een basisvoedselpak-



ket ophalen: rijst, noedels, olie, suiker, kip en andere producten. Sommige mensen zijn hiervoor uren onderweg, maar dat deert hen niet: nu kunnen ze hun kinderen tenminste weer voeden.

Het valt op hoe goed de veiligheidsvoorschriften van de overheid gevolgd worden: de mensen schuiven gedisciplineerd aan, houden afstand, dragen een mondkapje en ontsmetten bij aankomst de handen. Per gezin mag

slechts 1 persoon een pakket ophalen, en dat op de dag die overeenkomt met het laatste cijfer op zijn/haar identiteitskaart.

Intussen doen de mensen hun verhaal. Vaak gaat het om grote gezinnen, soms met een alleenstaande moeder of waar één van de ouders ziek is. Velen hebben momenteel geen werk en dus





geen inkomen. Vindingrijk als ze zijn proberen ze alsnog wat centen te verdienen: ze bakken brood of cakejes om aan burens te verkopen. Maar hiermee krijg je geen 5 mondjes gevuld ...



## Grote dank aan de Belgische schenkers!

De massale solidaire respons op de hulpvraag van Niño Feliz Bolivia was ongelooflijk. Die reactie in ons land bezorgt ons kippenvel en een heel warm gevoel tegelijk. De Stichting kan voedselpakketten aanbieden aan alle families. Die reageren erg emotioneel op deze actie, die doorloopt zolang de nood hoog is.

**“Elk verhaal raakt ons diep en de ouders zijn zo dankbaar voor de hulp door de Stichting, dankzij de meters en peters en alle mensen die hebben bijgedragen om hun dit voedsel te bezorgen. Ze vragen Gods zegen over hen,” aldus Alejandra - de verantwoordelijke voor de voedselbedeling.**

## **Blijf onze voedselactie steunen: met een gift van 50 euro helpt u een gezin gedurende 2 weken.**

*Beste peetouders,*

*Ik hoop dat jullie in goede gezondheid verkeren samen met de kinderen en kleinkinderen.*

*Liefste peetouders, ik wil jullie vertellen dat dit jaar lastig is: ik ga niet naar school, mijn ouders werden ziek en ik huilde vaak, maar we geraakten erdoor dankzij God omdat God krachtig is. Deze ziekte raakt ons allen. Mensen die ik ken, zijn gestorven. We zijn opgesloten.*

*Ik vraag met heel mijn hart, lieve peetouders, dat jullie voorzichtig zijn en thuis blijven en dat God jullie voor mij beschermt van alle ziekte.*



*En ik wil jullie laten weten dat de Stichting (Niño Feliz) ons helpt met voedselpakketten. We hadden niks meer te eten omdat mijn ouders geen werk hebben.*

*Nu neem ik afscheid met een knuffel en een voorzichtige kus.*

*Yael*

# Arte blijft doorgaan ondanks corona

Wegens de lockdown mogen ook de muziek- en tekenateliers niet meer doorgaan. Maar vergis je niet: de leerkrachten steken een tandje bij om hun leerlingen aan het werk te houden. De opdrachten worden digitaal doorgestuurd. Met zelfgeproduceerde instructiefilmpjes wordt alles stapsgewijs uit de doeken gedaan. Er wordt gedemonstreerd en uitleg verschaft. Zo kunnen de kinderen thuis aan het werk: notenleer oefenen, ritmische figuren klappen of trommelen, oefenen met hun instrument ...



Waar een wil is, is een weg, nietwaar!

De leerkrachten beoordelen de werking van hun virtuele klas ...

129 jongeren volgden de lessen. Ondanks de lockdown konden die blijven oefenen en maakten ze vorderingen. De vrees dat theoretische lessen (notenleer bijv.) niet goed onthaald zouden worden, bleek ongegrond. Ook ouders reageerden positief op deze nieuwe werkwijze.

Uiteraard waren er ook problemen. Zo had een aantal gezinnen geen internet of een te zwak signaal, waardoor de info niet aankwam. Sommige studenten hadden het moeilijk om hun opdrachten tijdig in te dienen.

Toch houden leerkrachten en leerlingen hier een positief gevoel aan over. Werken in virtuele modus vergt natuurlijk flink wat inspanningen van de leerkrachten en veel persoonlijke inzet van de leerlingen. Maar door hun creativiteit te stimuleren en



hun aandacht te vragen voor deze artistieke activiteiten kregen de jongeren wat afleiding, verrijkten ze zichzelf en brachten ze hun dagen niet in leegte door.





Kunstatelier ARTE  
presenteert ...



# 30 jaar in dienst van Bolivia

“Mevrouw, ik kom uw hulp vragen bij het kopen van vier doosjes.” Een angstige dame met een vermoeid gezicht zocht de dozen om haar vier kleine kinderen te begraven. Al weken vochten die tegen een zeldzame ziekte, waardoor ze chronisch ondervoed waren. Het beeld was somber: de vier kinderen lagen op de vloer van een vuile kamer zonder bedden. Alleen oude dekens scheidden hen van de koude zanderige vloer. Ja, ze waren nog in leven.

Hoewel dat beeld de sleutel was tot het beginnen van een lange reis door dit leven, moet ik bekennen dat mijn toewijding al begon toen ik de uitnodiging kreeg van pater Lucas Casaert om leiding te geven aan een kantoor voor sociale bijstand op de parochie San Martín. Gods plannen zouden ons ertoe brengen een instelling te bouwen. Zoals bij elk belangrijk project hadden wij nood aan toegewijde mensen. En inderdaad, een team werd gevormd. Elke persoon was belangrijk om de gestelde doelen - die trouwens nooit gemakkelijk waren - te bereiken. 30 jaar zijn inmiddels verstreken, maar we blijven onverminderd doorwerken voor de kinderen, hun ouders en het hele gezin. We hebben 3 eetzaal, een gezondheidscentrum en programma's die werden opgezet om de opleiding van kinderen te ondersteunen door middel van studiebeurzen, schoolbenodigdheden, uniformen, schooltassen, ondersteunende cursussen en huiswerkbegeleiding. Via ontwikkelingsprojecten steunen en begeleiden wij ouders bij het opstarten van een zelfstandig bedrijfje. We openden een centrum voor leerlingenbegeleiding en psychologische hulp. We ondersteunen ook andere gezondheidsinstellingen door onder meer hydrocephaluskleppen, pacemakers, insuline, glucosemeters en voedingssupplementen te leveren.

Ik kan u verhalen vertellen over hoe we de cholera-epidemie hebben doorstaan, over onze eerste beursstudenten die een professionele carrière aanvatten, over vele moeilijke geboorten maar ook over sterfgevallen ...

Maar vandaag is het feest. We willen ons 30-jarig bestaan vieren; 30 jaar in dienst van ons land!

Met Gods hulp willen we nog méér bereiken, want er zijn nog steeds kinderen die een betere toekomst verdienen: Niño Feliz kan nog méér kinderen een glimlach bezorgen. Oh ja, wat die 4 kinderen betreft die voorbestemd leken om in een koude kamer te sterven: ze kwamen erdoorheen en zijn nu gezonde volwassenen. **Jawel, we kunnen de levens veranderen van degenen die geen hoop hebben**, we kunnen onze samenleving transformeren ... Samen kunnen we veel bereiken.

**María Teresa Aspiazu de Nazra, Presidenta Fundación Niño Feliz Bolivia**





**schoolspullen**



**ARTE: muziek-, teken- en schilderatelier**



**Raadpleging kinderarts**



**Studiebegeleiding**



**Melkpoeder voor zuigelingen**



**middagmaal**

# PROJECTEN 2019



**Workshops opvoeding**



**Huiswerkklas**



**Tandcontrole**

# Iets betekenen voor de samenleving

We zijn te gast bij de familie Lopez Rojas. De twee oudste dochters volgen hogere studies: Lisbet (22) volgt psychologie en Shirley (18) maatschappelijk werk. Papa Mamerto (47) werkt als metselaar en mama Sonia (45) probeert naast het huishouden nog wat bij te verdienen als schoonmaakster. Er zijn ook nog 3 zonen van 16, 11 en 6 jaar: naar onze normen een groot gezin!



Hun schamele huis ligt eenzaam in het bos, ver buiten de stad. Met wat de ouders verdienen, is het harken om rond te komen. In de huidige situatie (corona-crisis) hebben ze geen inkomen. Gelukkig is er een eigen moestuin waar ze yucca, citroen, tomaat, papaja, zoete aardappel en uien telen. Ze fokken ook eenden. Neen, luxe kennen ze niet. Er wordt nog op een houtvuur gekookt ...

Het gezin kwam vrij laat bij Niño Feliz terecht. Via via hoorden ze dat onze Stichting de gezinnen in alle opzichten helpt en ondersteunt. Met meerdere studenten in huis konden de ouders het financieel niet meer bolwerken en hun hulpvraag werd dan ook verhoord.



**Lisbet:** "Ik heb vier jaar kunnen genieten van de steun van Niño Feliz. Maandelijks ontving ik financiële steun om de transportkosten (naar de universiteit en terug

te betalen en om al het studiemateriaal aan te schaffen. Ik kreeg ook een laptop. Ik werd aangemoedigd om Engelse les te volgen, kreeg psychologische en medische ondersteuning, maar bovenal werd ik opgenomen in een warme sociale omgeving, een echte vriendengroep.

*Dankzij de ondersteuning kon ik me goed voorbereiden op de universiteit: ik leerde om te plannen, te organiseren en strategieën uit te werken om mij verder te ontwikkelen. Toen ik conferenties had, hielp de kennis van het Engels mij enorm om te communiceren. Ook voor de publicatie van wetenschappelijke artikelen was dit een groot pluspunt.*

*Ik koos voor psychologie omdat ik hiermee kan helpen bij de ontwikkeling van mijn land: ik geloof in de capaciteiten van de mensen en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om de zwakkeren beter te laten integreren in het maatschappelijke leven. Ik hoop ooit een baan te vinden in een gezondheids- of onderwijsinstelling."*

**Shirley:** "Ik krijg heel wat steun via mijn peetouders die hun vertrouwen in mij stellen. Ik heb graag gebruikgemaakt van de studiebegeleiding door vakleerkrachten voor taal, wiskunde en scheikunde. De psychopedagogen hebben me ook goed geholpen bij mijn studiekeuze.

*Ik koos voor de opleiding maatschappelijk werk om later anderen te kunnen ondersteunen, om te zorgen voor de rechten en plichten van alle mensen die ze niet kregen of van wie ze werden ontnomen, om een luisterend oor te bieden aan mensen in probleemsituaties, om samen oplossingen te zoeken.*

*Deze job vereist veel communicatie. Dat is*



*dan ook een grote uitdaging voor mij, want ik ben nog niet erg communicatief. Daar moet ik dus in groeien. Er zijn echter heel wat maatschappelijke werkers nodig om te vechten voor het sociale welzijn van iedereen, en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen. Ik hoop mijn studies in 4 jaar te kunnen afronden. Waar ik uiteindelijk terecht zal komen, is nog een open vraag. Er zijn immers heel wat werkgebieden: onderwijs, gezondheid, huisvesting, ngo's, publieke en private bedrijven, enz. enz. Als ik maar iets positiefs kan betekenen voor onze samenleving."*

Mooi toch, wat beide meisjes tot levensdoel stellen! Dankzij de peterschappen kunnen ze hun droom waarmaken. Net als zij werken momenteel nog 117 studenten aan hun eigen toekomst en die van hun land.

**DIT IS ÉCHTE ONTWIKKELINGS-  
HULP.**

**HELP DE DROMEN VAN GETALENTEERDE  
JONGEREN REALISEREN;**

**STEUN HEN MET EEN PETERSCHAP  
HOGER ONDERWIJS!**

# Al 435 diploma's

**Dankzij de Belgische peterschappen en studiebeurzen** volgen momenteel 119 studenten een studietraject in het hoger onderwijs: 70 op universitair en 49 op hoger technisch niveau.

**Het schooljaar 2019 werd afgesloten met 21 gediplomeerden: 8 studenten behaalden een bachelor, 2 studenten behaalden een hoger technisch diploma en 11 studenten behaalden een technische finaliteit.**

## Mooie resultaten

**Na 30 jaar steun aan de scholing van onze kinderen en jongeren, behaalden 435 studenten (m/v) een mooi diploma: 279 een technische finaliteit, 39 een hoger technisch en 117 een universitair diploma.**

Stuk voor stuk behaalden deze jongeren een graad die voor hen normaal onbereikbaar is. Dat ze hun droom toch konden verwezenlijken, is **niet enkel te danken aan de financiële tussenkomst van NF; ook de extra omkadering zorgde voor heel wat steun.**

**Sinds 2001** kunnen getalenteerde jongeren zonder peterschap hogere studies aanvatten dankzij **het systeem van studiebeurzen**. Zowat alle hogere diploma's werden bijgevolg de jongste 15 jaar behaald.

## Omkadering

In **maandelijke workshops** wordt gewerkt aan **de persoonlijkheidsvorming en de studiemotivatie van de studenten.**



De starters wordt een positieve attitude bijgebracht, zodat ze met een open geest de studie aanvangen, actief leren luisteren, communiceren en samenwerken. Daarnaast wordt het kritische denken gestimuleerd. Ook meer praktische vaardigheden zoals het plannen en organiseren van het studiewerk komen aan bod.

Vanaf het tweede jaar wordt gefocust op inzet, zin voor verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen en groeiend leiderschap.



Het laatste jaar staat in het teken van de komende werksituatie: de noodzakelijke vaardigheden van een professional, de werkwijze om te solliciteren en een cv op te stellen (met o.m. simulaties van sollicitatiegesprekken), enz.

**De studieresultaten worden semestrieel opgevolgd en geëvalueerd. Indien nodig wordt er voorzien in extra begeleiding en psychologische ondersteuning.**

**Als extraatje kunnen de studenten de cursus Engels volgen, iets waar velen ook op in gaan.**

Toch blijft het soms moeilijk om alles te combineren: 1. Veel studenten gaan ook deeltijds werken. 2. De lessenroosters variëren elke trimester. 3. De politieke acties vanaf september gooiden roet in het eten.

Om hieraan tegemoet te komen, wordt een virtueel taallabo online gezet, wat het inhalen van gemiste lessen mogelijk maakt.

## Extra motivatie

De studenten die aan alle workshops deelnemen en bovendien ook de beste studievorderingen maken, worden onderscheiden met een 'certificaat van inzet'. Zij winnen een laptop.



## Tekens van dank

De studenten richtten een fonds op waarin ze persoonlijk bijdragen voor de aankoop van tandenborstels, tandpasta en handzeep voor alle kinderen van de comedores. Via verhalen en spelletjes promoten ze de hand- en mondhygiëne. Dit is een manier om hun dank te betuigen voor de steun die ze zelf ontvangen ... een fijn gebaar!

Om diezelfde reden helpt een aantal studenten ook mee in de huiswerkklassen en bij de studieondersteuning.

In brieven aan hun peters en meters verwoordden de studenten hun immense dankbaarheid voor de unieke kansen die hun worden geboden.

Een peterschap hogere studies kost  
50 euro/maand,  
wat (in 2020) na fiscale aftrek neerkomt op  
20 euro/maand



# Uit brieven van studenten

Weet, mijnheer Jan, dat het lastig is te moeten vaststellen hoe hard je ouders moeten zwoegen om je wat geld te kunnen geven, temeer daar er nog drie jongere broers zijn. Het maakt me verdrietig te zien hoe moeilijk het is om iets te bereiken met een gezin met vier kinderen, om ervoor te zorgen dat ze allen kunnen studeren.

Mijn ouders zeggen: "Dochterlief, wij willen niet dat je eindigt zoals wij, die de kans niet hadden om te studeren. We schenken jou het vertrouwen!" Daarom, mijnheer Jan, wil ik hen bewijzen dat ik dit waard ben zodat zij trots op mij kunnen zijn.



Nelly Shirley Estrada

Dit jaar heb ik besloten hogere technische studies in de verpleegkunde aan te vatten, hoewel dit pas mijn 6<sup>de</sup> vak was. Maar ik koos hiervoor omdat het mijn roeping is en omdat mijn ouders me hiervoor aanmoedigden. Wat mij het meest interesseert is de verzorging van de aanstaande moeders en de pasgeborenen.

Mijn speciale dank gaat uit naar de Stichting Niño Feliz, naar u beste peter en naar mijn ouders voor de hulp die me geboden werd tijdens mijn studies.

Heidy Belen Colque Huayta



**Schrijven wordt nooit hun grootste talent. Toch zijn deze fragmenten absoluut het lezen waard!**

Er was een periode in mijn leven dat ik jullie wat teleurstelde. Eerst was ik te trots om mijn fouten toe te geven, maar mijn ouders lieten me toch inzien dat ik niet koppig mocht blijven. Godzijdank opende dat mijn ogen en besepte ik wat er misliep. Ik wil jullie uitdrukkelijk bedanken omdat jullie me toen niet lieten vallen. Echt waar, erg bedankt om mij te blijven steunen tot het einde van mijn humaniora.

Daarna besloot ik de hogere opleiding tot mecaniciens te volgen. Dit zou me echt vooruit helpen in het leven. Opnieuw besloten jullie om me verder te steunen, met evenveel vertrouwen. Na 4 jaar hogere studie behaalde ik mijn diploma.

Dank voor jullie vertrouwen, dank voor alle brieven, kaartjes en de foto's die jullie me stuurden. Jullie namen me op als een deel van de familie. Ik waardeer dit enorm en hou van jullie. Ik heb het moeilijk als ik eraan denk dat dit misschien mijn laatste brief is. Ik zou het heel fijn vinden ook nog een briefje van jullie te mogen ontvangen.

Luis Daniel Coronel Tonconi



# Peetouders op bezoek

In november/december 2019 was er totale chaos in Bolivia. Wegblokkades, demonstraties en gewapend verzet tegen Evo Morales resulteerden in de vlucht van de voormalige president naar Mexico. In deze tumultueuze periode brachten twee Belgische echtparen een bezoek aan Niño Feliz.

## Alain en Martine Catala

*Het was in oktober 2019 dat mijn zus Marie-Christine voorstelde dat ik haar zou gaan vervoegen naar Bolivia tijdens haar missie in november. Ze heeft het me zo dikwijls gevraagd! Maar zonder succes. Waarom? De duur van de reis? De jetlag? Misschien.*

Hoe het ook zij, ik heb uiteindelijk besloten om te gaan. Met veel motivatie heb ik de vliegtickets voor mijn vrouw Martine en mezelf geboekt. We zouden eindelijk de realiteit "belevén" van wat Marie-Christine al bijna 30 jaar met ongelooflijk doorzettingsvermogen aan het opbouwen is.

Aangekomen in Santa Cruz was het snel duidelijk dat er geen sprake van kon zijn om de stad te verlaten. Op de wegen naar de andere regio's van het land bleven de wegversperringen. Deze situatie had één groot voordeel: we hadden nu volop de tijd om het werk van Niño Feliz diepgaand te ontdekken. En dat hebben we gedaan.

**"Twee woorden beschrijven perfect wat wij voelden bij ons bezoek aan de Stichting:**

## **VERBAZINGWEKKEND EN SCHITTEREND**

Neen, we hadden niet verwacht zo'n ontwikkelde organisatie aan te treffen. Wat Pater Luc 30 jaar geleden op zijn parochie

*begon, is uitgegroeid tot een goed lopend geheel, gedragen door een enthousiast en professioneel team. Hulp voor de kinderen en hun gezinnen is er in zeer uiteenlopende vormen, telkens met de inzet van specifieke middelen. Steeds terugkerend is de vereiste dat het hele gezin erin participeert. De aanpak van Niño Feliz is immers gericht op de integrale ontwikkeling van de kinderen en hun gezinnen. En wat er gedaan wordt om dit doel te bereiken, is **gewoonweg verbazingwekkend!***



**Wat de Stichting realiseert, is ook schitterend.** Welk ander woord kan de opvang van de honderden kinderen beschrijven die in de comedores elke dag een volle maaltijd krijgen? Welk ander woord kan de trots beschrijven van kinderen die aan het einde van het schooljaar een prijs ontvangen omdat ze zich hebben onderscheiden door hun volharding en hun inspanning?



Welk ander woord kan de moeders beschrijven die we in hun krotwoning bezochten en die hun dankbaarheid met zoveel emotie en genegenheid uitdrukken? Welk ander woord kan het geluk beschrijven van de families die zich konden vestigen in een gloednieuwe 'casita'? Welk ander woord kan het zorgzame en tedere contact beschrijven dat Marie-Christine met elk van de



moeders en hun kinderen weet op te bouwen? **Dit alles is gewoon schitterend!**

Wij hebben het allemaal beleefd tijdens ons verblijf. Maar ook de hartstocht waarmee de Bolivianen hun geloof beleven, hun vriendelijkheid, hun immense genegenheid voor Padre Lucas en hun dankbaarheid voor Marie-Christine. Het was een voorrecht om dat allemaal te mogen ontdekken en beleven."



**"Dank aan alle Bolivianen voor hun voorbeeld van moed. Dank aan allen die het voor Niño Feliz mogelijk maken om elke dag verbazingwekkend en schitterend te zijn!"**

## Julie Mahieu en Jonas Geirnaert

**Ook hun reisplannen in Bolivia werden noodgedwongen gewijzigd: het werden enkele dagen Santa Cruz ...**

*“Twee uur nadat we geland waren, werden we al met open armen ontvangen door Marie-Christine Viaene, die ons had uitgenodigd voor het concert met als centrale gast de bijna 80-jarige Padre Lucas, bezieler van Niño Feliz. We genoten van de muzikale avond, doorweven met anekdotes uit het leven van Padre Lucas, en vocaal en instrumentaal ondersteund door kinderen van Niño Feliz, en enkele voormalige leerlingen die het tot professionele muzikant geschopt hebben. Een indrukwekkende avond!*

*De volgende dag reisden we tot bij de organisatie en toonden de medewerkers ons alle klasjes waar de lessen met de kinderen plaatsvinden en de verschillende medische en psychosociale instanties waarmee ze de families ondersteunen.*

*Niet veel later ontmoetten we het petekindje dat we nu al 10 jaren steunen: Sarahi, die intussen een jonge vrouw van 16 jaar geworden is. Met onze beperkte kennis van de Spaanse taal en haar kunde in de Engelse konden we ons de komende drie dagen behelpen en elkaar beter leren kennen. We reisden samen door en rond Santa Cruz, bezochten een plantentuin, zwommen in een openluchtzwembad, gingen naar haar school en leerden haar vrienden kennen, speelden videospelletjes en aten plaatse-lijke gebakjes die haar moeder voor ons gemaakt had.*

*Kort daarop stelde de vereniging ons voor aan Estephania, het jongere petekindje van Jonas' tante Lu. We ontmoetten haar gezin en leerden dat de kinderen en families die verder uit het*



*centrum van Santa Cruz wonen, soms uren onderweg zijn op hun dagelijkse tocht naar school.*

*De begeleiding van de kinderen door Niño Feliz gaat uit van een allround aanpak. Dat wil zeggen dat het niet voldoende is*

*om ze elke dag een warme maaltijd te geven. **Kinderen worden op heel veel verschillende vlakken ondersteund, en het hele gezin wordt gevraagd om samen een traject af te leggen met uitzicht op een betere toekomst. Psychologische, sociale en educatieve steun gaan er hand in hand met cursussen over bijvoorbeeld gezondheid, voeding, financiën, opvoeding en ondernemerschap.***



**“Wij hebben Niño Feliz in ons hart gesloten en nodigen u graag uit om de vereniging te steunen en wie weet op een dag ook te bezoeken.”**



# EEN EIGEN ZAAK

bakker, mecaniciens, naaiatelier,  
eetstalletje, fysiotherapeut, verkoper  
onderhoudsproducten, enz. enz.



Wie steunt deze ondernemende gezinnen met een **STARTKAPITAAL**?



Infodossier bij Marie-Christine Viaene: [info@ninofeliz.be](mailto:info@ninofeliz.be)

# Niño Feliz België: de cijfers van 2019

*Traditioneel besluiten we dit boekje met de financiële rubriek. Als doneur hebt u uiteraard recht op deze informatie.*

*Wat de inkomsten betreft, was 2019 buitengewoon. Het resultaat overstijgt ruimschoots dat van de vorige jaren. De werking van de Stichting in Bolivia kan dus onverminderd doorgaan.*

| AARD VAN DE INKOMSTEN    | 2019                  | 2018                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PETERSCHAPPEN            | 142 130,00 EUR        | 140 352,00 EUR        |
| SCHENKINGEN AAN KINDEREN | 16 654,00 EUR         | 18 352,00 EUR         |
| GIFTEN                   | 699 096,70 EUR        | 572 206,58 EUR        |
| LEGATEN                  | 45 290,78 EUR         | 0,00 EUR              |
| <b>TOTALE INKOMSTEN</b>  | <b>903 171,48 EUR</b> | <b>730 910,58 EUR</b> |

Heel wat donateurs, bedrijven, stichtingen en socioculturele organisaties steunen specifieke projecten. Zonder deze steun zouden we nooit zoveel kinderen op zo'n kwalitatieve manier kunnen helpen. **Elke gift – groot en klein – is belangrijk voor onze kinderen!**

Daarnaast hechten we groot belang aan het persoonlijk peetouderschap dat een directe band smeedt tussen een kind in Bolivia en zijn peetouder hier in België. In een wereld waar landen en mensen terugplooiën op zichzelf en op het eigen gelijk, biedt een peetouderschap een inkijk in een totaal andere wereld. Daarnaast is de structurele steun van de peetouders van belang. Zij zijn ook belangrijke ambassadeurs van Niño Feliz.

**Bij deze doen we nog een warme oproep naar nieuwe peetouders voor zowel lager/secundair als hoger onderwijs.**

Tenslotte toont de tabel ook **een primeur: een eerste legaat.**

## NIEUW IN 2020: COMEDOR-PEETOUDERSCHAP

“Met een hongerige maag kan je niet studeren”: de comedores horen bij het hart van de werking van Niño Feliz. Met een **comedor-peetouderschap**, dat weliswaar niet individueel is, zorgt u voor een warme maaltijd voor een kind dat anders honger lijdt.

## UW WAARDEN NALATEN

Met een legaat aan Niño Feliz kunt u wat u belangrijk vindt, na uw dood verder laten leven. Contacteer gerust Mevr. Viaene voor een vrijblijvend gesprek over wat Niño Feliz voor u kan betekenen. De Stichting maakt ook deel uit van de nationale groepscampagne [testament.be](https://testament.be), waardoor wij iedereen die (een deel) van zijn erfenis wil nalaten aan Niño Feliz ook juridisch kunnen bijstaan. **De gids 'Goed Geregeld, Goed Gegeven' sturen we de geïnteresseerden gratis toe.**



## LAGE WERKINGSKOSTEN

Na een uitgebreide en grondige controle door het Ministerie van Financiën, kreeg Niño Feliz België in 2018 groen licht om de komende 6 jaar fiscale attesten toe te kennen.

Deze controle wees uit dat de **onkosten** ruim onder de wettelijk toegestane **20%** bleven.

## FISCALE AFTREKBAARHEID

Als het totaal van uw giften aan Niño Feliz in 2020 minstens 40 euro bedraagt, **geniet u van een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60%** (in plaats van 45%). Met deze uitzonderlijke maatregel naar aanleiding van de coronacrisis - enkel in 2020 - wil de overheid de vrijgevigheid stimuleren.

⇒ **MAAK NU GEBRUIK VAN DEZE FISCALE GUNSTMAATREGEL!**

Als u een nieuw peetouderschap - 300 euro of 600 euro - aangaat en betaalt **vóór 31 december 2020**, geniet u van de uitzonderlijk verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60%.

⇒ Voor een **peetouderschap lager en middelbaar onderwijs** (€ 300/jaar) komt dat neer op **netto € 120** in plaats € 165.

⇒ Voor een **peetouderschap hoger onderwijs** (€ 600/jaar) komt dat neer op **netto € 240** in plaats € 330.

De huidige peetouderschappen genieten reeds van de verhoogde aftrekbaarheid. **Misschien helpt u onze kinderen met een extra gift?**

## STEUN VIA DOMICILIËRING

**Om het opnemen van een peterschap te vereenvoudigen, bieden wij de kans om gespreid te betalen via een maandelijkse opdracht.** Zo wordt het ook mogelijk om op elk moment van het jaar met een peetouderschap te starten.

U kunt ook, los van de peterschappen, onze werking steunen met een maandelijks bedrag naar keuze (minimum 7 euro/maand). Structurele steun draagt bij aan de continuïteit van de acties op het terrein en vermindert onze werkingskosten. Op eenvoudige aanvraag bezorgen we u graag een domiciliëringformulier.

## EFFICIËNTE BESTEDING VAN DE GIFTEN



Het taartdiagram toont u de spreiding van onze steun in Bolivia. Bovendien wordt het bouwen van nieuwe huisjes (**project 'Casitas'**) verder ondersteund alsook het **project 'starkapitaaltes voor ondernemende ouders'**. Hiervoor kon men verder werken met de investeringen van het voorgaande boekjaar.

**De artikels en de foto's in dit boekje kunnen u wellicht overtuigen van het nut van onze acties in Bolivia. Wij hopen dan ook dat we verder op uw hulp kunnen rekenen.**

**De Raad van Bestuur dankt iedereen voor zijn steun.**

Luc Casaert, Marie-Christine Viaene, Anne-Caroline d'Ursel en Philippe Jeukens



# Gracias Bélgica!

U ontvangt de digitale nieuwsbrief nog niet?  
Stuur een aanvraag naar [info@ninofeliz.be](mailto:info@ninofeliz.be)



Vzw Niño Feliz België  
Westernieuwweg 80  
8490 - Varsenare  
050/732 732

Iban: BE83 7374 1403 2015  
BIC: KREDBEBB



Voor alle info en vragen:  
Marie-Christine Viaene  
T 050 732 732  
[info@ninofeliz.be](mailto:info@ninofeliz.be)

[www.ninofeliz.be](http://www.ninofeliz.be)  
[Facebook.com/ninofelizbelgium](https://Facebook.com/ninofelizbelgium)

